



DRAKEN



SÄTTER

Ordförande har ordet	sid	2
Sista datum för anmälan	sid	3
Guldknopen	sid	4
Draken på nätet	sid	4
Föräldramiddag	sid	5
St.Georgefirandet	sid	6
Norn light	sid	7
Vårfint i Risshyttan	sid	9
Vintertur i Sarek	sid	10
Nornhajken 2006	sid	12

Ordförande har ordet:



Ja nu sitter jag här och funderar. Är detta sista Draken före sommaren? Vilken information skall vi ha med i det här numret? Det som händer kring midsommar – är det för tidigt att informera om detta nu? Har alla glömt det när det blir aktuellt?

Men tiden går ju så fort, kanske bäst att ändå informera nu när Draken ändå kommer (och många förhoppningsvis läser den..)

Nåja- det får väl bli en liten kompromiss. Vi tar med den information vi har nu – och se'n kanske vi upprepar oss när det börjar närma sig.

De flesta har nu haft sitt sista avdelningsmöte för terminen. Lite scoutverksamhet har vi ändå kvar innan vi skiljs åt för sommaren. Alla klockslag är inte bestämda ännu, men här är i stort vad som händer.

o **Risshytteläget 25-27 maj.** Varmt välkomna att hälsa på!!

o **Nationaldagsfirande 6 juni** på Åsgårdarna – alla scouter som vill är välkomna att vara med. Några äldre scouter och ledare brukar vara fanbärare (för tider – se annons i Säterbladet)

o **Lördag 17 juni** – OBS – Ändrad dag träffas föräldrar, syskon, scouter och ledare i Risshyttan för att binda girlanger till Sätters midsommarstång er.

Alla familjer som har hjälpt till med olika aktiviteter under året (eller anmält att de är villiga men ännu inte hunnit eller blivit tillfrågade) är välkomna på en gemensam måltid som avslutning på dagen. Närmare information om anmälan och tider på annan plats i detta nummer av Draken.

o **Onsdag 21 juni** träffas vi på Åsgårdarna och binder kransar till Sätters midsommarstång.

o **Torsdag 22 juni** firas Lilla midsommar på Åsgårdarna. Det är scouterna och folkdansgillet som håller i arrangemanget.

o **Fredag 23 juni** reser scouterna midsommarstången i Säterdalen.

Kul om vi ses på några av dessa aktiviteter!

Se'n blir det några ledare och föräldrar och scouter som åtar sig att hjälpa till vid olika aktiviteter under sommaren (det är så vi får in pengar till tältinköp, räntor på lån för Risshyttan mm). Ni som förklarar Er villiga för detta kommer att bli kontaktade framöver.

Jag vill passa på att tacka de föräldrar, syskon, syskons flickvän (!) som under våren hjälpt till med olika aktiviteter. Jag tycker det system vi nu försöker genomföra – att vi är många som hjälps åt - fungerar utmärkt. Det har inte varit några svårigheter att få tag i det antal som behövts på olika aktiviteter. Jag hoppas Ni känt Er nyttiga och att Ni också haft lite trevligt!!

En SKÖN SOMMAR önskar vi Er alla!



Har Ni några frågor, funderingar eller idéer om kåren och den verksamhet vi bedriver är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er!

Den förälder som vill ha ett eget exemplar av tidningen skaffar sig enkelt en "prenumeration" genom att mejla till mig. Tidningen utkommer med ett lagom antal nummer per år.

Scouthälsningar från
Gudrun "Gytte" Jonsson-Glans
Tel. 0225-50850 ,
email: gudrun@glans.info
Mobil till vardags: 070-6575792
mobil vid längre ledigheter:
070-2698330

Sista datum för anmälan



till hajken, utflykten eller lägret har passerat. 3 av 8 barn har anmält sig. Ska vi ha någon hajk/läger/utflykt undrar vi ledare???

Hur mycket mat skall vi köpa, kommer några att efteranmäla sig? Hur gör vi nu, vi skulle ju handla idag för se'n går det inte för jobb, andra möte etc.

Ska vi ringa in den andre ledaren, han lovad ju komma om det blev många barn, trots att han egentligen var upptagen med annat?

Om inte hajken blir av, då kan jag ju gå på bio med syrran ändå.

Osv.....

Med dessa rader vill vi bara säga att det inte är av elakhet vi skriver ett

sista datum när det gäller anmälan till hajker och liknande. Det är för att de flesta aktiviteter kräver planering, och planering kräver tid, och tid har vi alla ont om.

Kommer det någon enstaka eftersläntare går det oftast bra att klämma in en till. Men börjar det bli vanligare att man anmäler sig för sent än i rätt tid, då börjar det bli jobbigt för ledarna. Kanske ställer man till och med in en övernattningshelg helt i onödan, till sorg för de barn som gärna ville med.

Vi har full förståelse för att periodvis är det mycket som händer kring Er och Era barn men vi vädjar till Er att Ni försöker anmäla Era barn/ungdomar före sista datum för anmälan gått ut. Det skulle underlätta så mycket för våra ledare.

Hälsningar styrelsen

MINIORAVDELNINGEN



Guldknopen

7 maj åkte patrull Nyckelpigorna bestående av Nathalie, Elin och Ida, som representerade miniorerna och kåren från Säter, till årets Guldknopen-tävling, som denna gång ägde rum i skogen kring Vikmanshyttan. Det tog ca två timmar att gå spåret och på sista kontrollen, nr 8, fanns Säterkamraterna Gustav, Pontus och Fia., som lät ca 90 st miniorer och bävvar från Södra Dalarna gissa på vad de fick

smaka på, med ögonbindel för ögonen. Choklad och citron var mest populär, av tio olika ätbara (?) ting ... beroende på om man var provsmakare eller publik.

Nyckelpigorna kom på ärofyllda första andra plats. Andra plats delades av alla juniorer som inte vann. Solen sken, alla hade tid att leka och vi grillade korv efter tävlingen.

Vid pennan
Fia

Draken på internet

Årets nummer finns i pdf-format på kårens hemsida:

<http://hem.passagen.se/saterscout/>

Klicka på länken nere till vänster för att ladda hem den!

Säter Scoutkår

Arkiv

Årsmöte 2013

Tillkomna till Säter Scoutkår!

Årsmöte och presentation i vår och åter!

Tack för att ni som har hjälpt oss till att bli en bättre organisation!

Tillkomna till Säter Scoutkår!

Tack för att ni som har hjälpt oss till att bli en bättre organisation!

Tillkomna till Säter Scoutkår!

Tack för att ni som har hjälpt oss till att bli en bättre organisation!

OBS! Ändrat datum på grund av festligheter i Säterdalen på söndagen!

*Inbjudan till
"Föräldramiddag och lagfartsfest" med girlangbindning"
Lördagen den 17 juni i Risshyttan*

Alla scoutföräldrar med familjer som under 2006 hjälper till med allt möjligt i kåren vill vi bjuda in till en gemensam måltid.



***Det gäller Er som redan har varit med och jobbat (Valborg, garderoben i Säterdalen, Städning i Risshyttan, påskrisuppsättning med mera).**



***Det gäller Er som erbjudit Er att hjälpa till, men inte kunnat än eller vi ännu inte frågat.**

***Det gäller Er som kommer att hjälpa till så snart Ni får möjlighet (att binda girlanger är ett jobb det också)**

Vi startar med att samla björklöv och binda girlanger till Sätters två midsommarstänger (i Åsgårdarna och Säterdalen), klockan 14.00 i Risshyttan. Beroende på hur många vi blir och hur lång tid det tar kan det hända att vi därefter går någon tipspromenad, har någon familjetävling eller dylikt. Middagen planeras att börja ca klockan 17.00

Vi behöver veta hur många vi skall laga mat till. Meddela därför senast söndagen den 11 juni till Gudrun på tel 070-6575792 (går bra att tala in meddelande) eller per e-post: gudrun@glans.info hur många vuxna och hur många barn som kommer från Er familj.

Välkomna önskar styrelsen och ledarna i Sätters scoutkår.

ps. Alla ledare och funktionärer med familjer är naturligtvis också inbjudna, liksom alla seniorer som också är med och jobbar i scoutkåren på olika sätt. Glöm bara inte att anmäla Er!

St. Georgefirandet 2006



Seniorerna arbetade hela lördagen med att frigöra en väg till dasset.



Eid kontrollen startade med rör eldning innan det blev dags att bränna popcorn.



Gamarnas prakt bro



Patrull bron



Hur många gram lättare var light än trokadero?



En vinnar bro klarade 7st 1,7liters mjölkförpackningar.



säkraste sättet att använda post-it blocket om man vill vara med i Draken.



Söndagen startade med organisations tävling.



Snö gubbar och eld inom rutan men hur transformerar man en läsk burk till en öl burk.



Patriks vatten hjul



Sen bar det av genom snön upp till Silvberg för ST:GEORGE firande.



Theres berättar sagan om draken och riddaren ST:GEORGE



"NORN Light"





Vårfint i Risshyttan 1 maj!



Det är alltid spännande med evenemang där det inte är någon förhandsanmälan. Ska det komma någon eller inte? Något år har vi bara varit några få ledare som kämpat hela dagen med att få stugan i ordning. Många gånger tror jag scoutkåren varit för dålig med att ge information så att vi föräldrar verkligen förstått att vi behövs!



Denna gång hoppades vi att det skulle bli en lite större grupp så att vi skulle hinna med både inne och utestädning. Niklas hade förberett utestädningen och Hege hade planerat och skaffat rengöringsmedel för insidan. Ja – några individer visste vi skulle finnas på plats. Hajken "Norn-light" hade varit under helgen och taktiskt nog sov seniorer och patrullscouter i Risshyttan natten

mot 1 maj. Vi visste alltså att några skulle finnas på plats. Vilket "skick" de skulle vara i var emellertid oklart. Hade ledarna kört slut på dem under hajken eller inte? (Norn-Light är en övning och förberedelse för den årliga Norn-hajken som går av stapel i Hedemora-skogarna senare under maj månad).



Så blev då klocka 10. De flesta ungdomarna hade vaknat till liv, fast vissa såg misstänkt halvsovande ut där de satt på trappan. Då började folk strömma till. Det kom små och stora, tvåbenta



och fyrbenta, bärandes på krattor och andra redskap. Så satte vi igång. Vi delade upp oss i grupper inomhus som tog varsina rum. Andra blev kvar med Niklas ute. Där blev det efter en stund



spännande (för både stora och små tror jag) för efter moget övervägande bestämdes att lägerängen skulle svedjas. Eld fascinerar alltid. Till någras förskräckelse blev det alldeles svart och sotig där vi 4 veckor senare skall ha läger. Vi får se hur mycket gräset växt



när vi kommer ut med våra tält. Men det går säkert bra.

Vi var om vi räknade rätt vid lunchen, 88 händer som krattade, eldade, putsade fönster mm. Så många har vi inte varit på många år och vi fick verkligen mycket gjort. Tack alla Ni, stora och små, som var med och städade och röjde. Tack också Ingrid som lagade de goda sopporerna åt oss!

Vintertur i Sarek 2006



Det är en väldans lång bit till Ritsem från Säter, 125 mil, och det tar oss nästan 16 timmar att komma fram. Sent på måndagskvällen är vi framme i Ritsem och byter från bil till skidor. Vi ser knappt nåt i bekmörkret men hittar till slut ner till sjön som egentligen är en stor kraftverksdamm. Efter att ha skidat i ca 40 minuter ser vi några skyltar fram-

för oss, men vi ser dem från baksidan. När vi kommit fram så att vi kan se vad det står på skyltarna, ser vi att det är varningsskyltar för SVAG IS !

Vi konstaterar att det var ju tur att det gick bra, på den här sidan borde den då vara säker. Vi har på något vis lyckats missa varningsskyltarna på andra sidan trots att det bara är 10-15 meter mellan skyltarna. Efter ytterligare ett par timmars skidande har vi kommit över sjön och det är dags att slå upp tältet och sova en del. Runt 02:30 har vi kommit in i tältet och krupit ner i sovsäckarna, det får bli en rejäl sovmorgon på det här.



När man är ute på vintern tar det mesta betydligt längre tid jämfört med den varmare delen av året. Morgonrutinen med att vakna, smälta vatten, få i sig frukosten och sen packa ner alla grejor i pulkorna tar upp till två timmar. När man sen ger sig iväg känns fötterna fortfarande som hårda klumpar och man fryser om fingrar och annat trots en massa kläder, men efter 10 minuter har det hela vänt och man svettas istället och får ta av sig lite kläder.



Lunchen ska man helst ha förberett under tillagningen av frukost så att det går någorlunda snabbt att få i sig den. När man nått dagens mål är det läge att leta efter en fläck med bärkraftig snö så att man kan gå utan att trampa igenom hela tiden. Kvällsrutinen är ganska lik den på morgonen, smälta vatten, laga mat men med den skillnaden att till kvällen får vi efterrätt också. Om man vid det laget inte är läggdagstrött får

man fördriva tiden till dess med en kortare skidtur eller lite reparationer. Jag själv brukar nog vara tröttare tidigare än de andra två, när vi kommer hem brukar det dyka upp foton där jag sover med en massa kex i ansiktet.

Nytt för i år var att vi hade med en solpanel som laddade ett mindre batteri, nu hade vi inte riktigt så stor nytta av den lagrade energin förutom lite laddning av kameror och pannlampor men det verkar finnas ström kvar i batteriet så nästa gång kanske vi kan ta med en DVD-spelare och titta på film i vår egen biograf på fjället.

På hemvägen kunde vi också prova att åka efter en kite, det var lite stark vind så vi tog utan linor så att det inte skulle bli helt livsfarligt. Det blev en kort åktur på 20 sekunder innan vinden ryckte liss kiten och vi kraschade.



Jörgen

NORNHAJKEN 2006

Vi var 4 lag i år igen!

Ledarlaget Klippingarna, Seniorlagen Gamarna, RPP och WII.



På fredagen började vi med lite gokart för att sedan gå över till minigolf och gräsklippning. Sedan bar det av upp för karttjärnsbacken och ner igen för att sedan vandra till Nyhyttan medan vi byggde ett timglas som skulle rinna i 33 sek.



På lördagen började vi med yxkastning för att sedan gå ett woodkraft spår, hämta vatten i sjön för att mäta upp 2 lit och sedan värma vatten till sjuttio grader, sedan var det lunch. Efter lunch fortsatte vi med att bygga en bro över en kanal mellan två sjöar, Martin och Therese ramlade i medans en del badade frivilligt för att sedan lösa chiffer, rita vykort och bygga en Farmasut av några flirtkulor, fjädrar, piprensare och lite ståltråd.



Nästa kontroll skulle vi kunna så många frukter som möjligt för att sedan ta oss upp i ett fågelbo för att se vilken fågel som bodde där och posta vykortet, kubbkastning med livlina för att sedan vandra till Sotbo för övernattnig.



Sista dagen som inte startade med regn började med bad vid bryggan, att knyta fast saker vid livlinan och sjunga för Hege, kimspel, knopar, för att sedan springa med toker (ett bildäck) när vi kom till Norn var det en sista kontroll drickabacksklättring Sofia klarade alla backarna.

Vi hade en trevlig helg Klippingarna vann, RPP kom tvåa och WII trea. Gamarna gick som vanligt ut hårt för att komma på sista plats.

Kina